

## Het Heilig Hart van Jezus – Jaar A – vrijdag 19 juni 2020

### EERSTE LEZING Deut. 7, 6-11

Uit het boek Deuteronomium.

In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Gij zijt een volk, dat aan de Heer uw God gewijd is. U heeft Hij uit alle volken op aarde uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat gij talrijker zijt dan de andere volken heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren, want gij zijt het kleinste van alle volken; maar omdat de Heer u liefhad en Hij de eed aan uw vaders gestand wilde doen; daarom heeft Hij u met sterke hand uit het land van de slavernij geleid en u verlost uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Erken dan dat de Heer uw God inderdaad God is, de getrouwe God, die het verbond gestand doet, die vol erbarmen is voor wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in het duizendste geslacht, maar die allen die Hem verwerpen, in hun eigen persoon straft en te gronde richt, hen persoonlijk. Hij wacht niet: iemand die Hem verwerpt, straft Hij, hem persoonlijk. Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u heden voorschrijf.”

Lector: Zo spreekt de Heer

Allen: **Wij danken God**

### TUSSENZANG Ps. 103 (102), 1-2, 3-4, 6-7, 8 en 10

Refrein: **Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig.**

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!  
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  
vergeet zijn weldaden niet!

Hij is het die u uw schulden vergeeft,  
die u geneest van uw kwalen.  
Hij is het die u van de ondergang redt,  
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,  
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.  
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,  
Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen.

De Heer is barmhartig en welgezind,  
lankmoedig en goedertieren.  
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,  
vergelddt ons niet onze schuld.

### TWEEDE LEZING 1 Joh. 4, 7-16

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.

Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven zoals Hij verblijft

in ons, dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. En wij, wij hebben gezien en wij getuigen, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de Heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woon hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen, die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.

Lector: Zo spreekt de Heer

Allen: **Wij danken God**

### **EVANGELIE Mt. 11, 25-30**

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

**Lof zij U, Christus.**

In die tijd sprak Jezus: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader, en niemand kent de Vader, tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Lector: Zo spreekt de Heer

Allen: **Wij danken God**

### **Jaar A – Feest van het Heilig Hart van Jezus**

*“Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” (Matteüs 11,29)*

#### **Inleiding**

Deze feestdag heeft oeroude wortels. Toch is het pas vrij laat een officiële feestdag geworden. St. Margaretha Maria Alacoque heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Zij kreeg in 1673 visioenen van het Heilig Hart. Het feest sluit aan bij onze tijd. Wij zijn op zoek naar echtheid, authenticiteit, emotie. We willen iemand in het *hart* zien. Misschien juist wel omdat er zoveel onechtheid is, zoveel show. God laat zich in het hart zien; het doorboorde hart van Jezus.

#### **Eerste lezing: Deuteronomium 7, 6-11**

Het hart is je diepste motivatie, je beweegreden. Waarom willen we van alles? Die opleiding, dat huis, die aankoop etc. etc. – waarom eigenlijk? Wat drijft je? In Deuteronomium 7 wordt duidelijk wat Gods hart beweegt, om met Israël op te trekken. ‘Omdat de Heer u liefhad’. Zo diep eenvoudig is het. Liefde. De rest van de lezing klinkt wel streng. Hij draait om persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke straf. Toch is dat ook bevrijdend. Er bestond in die tijd een spreekwoord: ‘De *vaderen* eten onrijpe druiven, de *kinderen* krijgen er de bittere smaak van in de mond.’ (Jeremia 31,29) En God antwoordt: ‘Nee! Iedereen die onrijpe druiven eet, krijgt zelf de bittere smaak in zijn mond.’ Geen noodlot, geen schuld die generaties lang doorwerkt. Goddank. Ondertussen werkt liefde wél door ‘tot in het duizendste geslacht’!

Gebed: Heer, zegen de geslachten die na ons komen.

Vraag: Wat zijn mijn plannen? Wat is de drijfveer erachter?

#### **Tweede lezing: 1 Johannes 4, 7-16**

Veel mensen zoeken overal eigenbelang achter. Zelfs als je iets goeds voor een ander doet, doe je dat ten diepste voor je eigen goede gevoel. Sigmund Freud vermoedde achter alles een seksuele drijfveer. Uiteindelijk is ieder mens diepgaand op zichzelf gericht. Dat is het treurige cynisme van deze wereld. Het is een halve waarheid, dus een hele leugen. Want God is liefde. Het diepste mysterie van dit universum is niet egoïsme, hoewel de wereld er vol van lijkt. Maar het hart is liefde. God geeft zichzelf reddeloos aan ons. Een afgrond van liefdespijn, een offer. Lieve cynische mensen, geef je toch over aan de liefde: ‘Er is Één die van je houdt!’

Gebed: God, laat vele Drentse zwervers thuiskomen in de woning van uw liefde.

Vraag: Aanvaard ik werkelijk dat ik geliefd ben?

### **Evangelielezing: Matteüs 11, 25-30**

Deze lezing is een waarschuwing voor iedereen die hoog opgeleid is. Die zichzelf als wijs en verstandig beschouwt. Kijk uit, anders zie je het belangrijkste over het hoofd. Je hebt jezelf zó hoog, dat je er overheen kijkt. Gods mysterie sluit zich voor de hoogmoed. En gaat open voor kinderen. God wil dat we zijn Koninkrijk binnengaan, blij als een kind. Niet met een gezicht van: zie je wel, dat heb ik altijd al gezegd. Jezus zelf is zachtmoedig en nederig van hart. Nederig. Iets wat Nederlanders vaak juist niet zijn, al heten we zo. We doen ons moreel superieur voor. ‘Kijk eens hoeveel hoogstaander dan die Amerikanen wij zijn!’ Daal van je troon. Je bent niet beter dan wie dan ook. Jezus doet het je voor. Hij verheft zich niet, Hij staat naast ons.

Gebed: Heer, uw nederigheid is mijn blijdschap.

Spreek: ‘Gelukkig wie om zichzelf kan lachen; hij zal altijd plezier hebben.’