

Hieronder vindt u op pagina 1,2, 3 en 4 de lezingen van de zondag, op pagina 5 – de uitleg van en bezinning op de lezingen zoals we dit kennen vanuit ‘Rondje lezingen’.

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

EERSTE LEZING *Jes., 61, 1-2a, 10-11*

Ik wil juichen en jubelen in de Heer.

Uit de Profeet Jesaja

- 1 De geest van de Heer God rust op Mij;
Hij heeft Mij gezalft
om aan de armen de blijde boodschap te brengen.
Hij heeft Mij gezonden
om te genezen allen wier hart gebroken is,
om de gevangenen vrijlating te melden,
aan wie opgesloten, zijn vrijheid;
- 2a Om aan te kondigen het genadejaar van de Heer.
- 10 Ik wil jubelen en juichen in de Heer,
Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God,
Want Hij heeft Mij bekleed met het kleed des heils
en Mij de mantel der gerechtigheid omgehangen,
als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult
of als een bruid die zich met haar sieraden tooit.
- 11 Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt
en zoals een tuin het zaad laat rijpen.
zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken
en zijn glorie voor het oog der volken.

TUSSENZANG *Lc., 1, 46-48, 49-50, 53-54*

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig.

TWEEDE LEZING *1 Tess., 5, 16-24*

Uw geest, uw ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Uit de brief van de apostel Paulus
aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

16 Weest altijd blij.

17 Bidt zonder ophouden.

18 Dankt God voor alles.

Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.

19 Blust de Geest niet uit:

20 kleineert de profetische gaven niet,

21 keurt alles, behoudt het goede.

22 Houdt u verre van alle soort van kwaad.

23 De God van de vrede,

Hij moge u heiligen, geheel en al.

Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam

moge ongerept bewaard zijn

bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

24 Die u roept is getrouw:

Hij zal zijn woord gestand doen.

ALLELUIA *Jes., 61, 1 (zie Lc., 4, 18)*

De geest des Heren is over mij gekomen,
Hij heeft mij gezonden om aan armen
de Blijde Boodschap te brengen.

EVANGELIE Joh., 1, 6-8, 19-28

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

- 6 Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
- 7 Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
- 8 Niet hij was het Licht maar hij moest getuigen van het Licht.
- 19 Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen:
„Wie zijt gij?”
- 20 Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid:
„Ik ben de Messias niet.”
- 21 Zij vroegen hem: „Wat dan? Zijt gij Elia?” Hij zei:
„Dat ben ik niet.”
„Zijt gij de profeet?”
Hij antwoordde: „Neen.”
- 22 Toen zeiden zij hem:
„Wie zijt gij dan?”
„Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben.
„Wat zegt gij over uzelf?”
- 23 Hij sprak:
„Ik ben: zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!”
- 24 De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem:
- 25 „Wat doopt gij dan als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?”
- 26 Johannes antwoordde hun:
„Ik doop met water maar onder u staat Hij die gij niet kent,
- 27 Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.”
- 28 Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes aan het dopen was.

Jaar B – Derde zondag van de Advent – 13 december 2020

“Weest altijd blij.” (1 Tessalonicensen 5,16)

Inleiding

Gaudete! – wees blij! Zo luidt de aloude naam van deze zondag. De oproep komt in de tweede lezing terug. Ook bij Jesaja is spraken van ‘jubelen en juichen in de Heer’. Deze zondag is gewijd aan de heilige voorpret en binnenpret van de christen. Ook al is het nog duister om ons heen.

Eerste lezing: Jesaja 61, 1-2a en 10-11

Dit gedeelte gaat over iemand die gezalfd wordt. De zalfolie staat symbool voor de Heilige Geest. Door iemand te zalven, geef je hem niet alleen een opdracht, maar ook de kracht om die opdracht te volbrengen. De opdracht van deze gezalfde is: een nieuw begin maken in verloren mensenlevens. Harten breken echt niet alleen van mislukte tienerliefdes... Over een paar weken vieren we Kerstmis, Christusmis. Oftewel: de mis van de Gezalfde. Vandaag horen we al zijn ‘mission statement’. Vervolgens klinkt het: ‘Ik wil jubelen en juichen in de Heer’. Wie spreekt hier? Is dat de gelovige? Of de Christus? Ik denk allebei. Van Jezus staat ergens geschreven dat Hij het ‘uit jubelde, gedreven door de Geest’ (Lukas 10,21). In onze Bruidegom brandt een vreugdevuur.

Gebed: Arts aller zielen, ontferm U over ons.

Vraag: Wat durf ik van de Gezalfde te verwachten?

Tweede lezing: 1 Tessalonicensen 5, 16-24

Paulus sluit zijn brief af met een salvo korte, krachtige oproepen. Stuk voor stuk waard om aan je prikbord te hangen. Bijvoorbeeld deze. ‘Weest altijd blij’. Niet omdat je een vrolijkere bent of omdat altijd alles meezit. Maar omdat God je rots in de branding is. ‘Dankt God voor alles’. Ook voor irritante zaken en gebeurtenissen die je schema in de war gooien. Vaak zit daar een zegen in verborgen. Maar letterlijk staat er: ‘Dankt God *in* alles’ – dat wil zeggen onder alle omstandigheden. Je hoeft niet te danken voor het kwaad in deze wereld. Je kunt wel danken te midden van het kwaad. Voor ‘danken’ staat er in het Grieks: *eucharisteite*. Altijd Eucharistie vieren! Waar hebben we het toch aan verdiend, dat God ons steeds weer genadig tegemoet komt. Laten we als dankbare mensen herkenbaar zijn. Niet mopperen, niet somberen, niet de Geest uitblussen. Laten we diep in ons binnenste de onverwoestbare blijdschap van God meedragen deze wereld in.

Gebed: Jezus, U bent mijn blijdschap.

Vraag: In hoeverre is blijdschap een keuze?

Evangelie: Johannes 1, 6-8 en 19-28

Johannes de Doper is niet de Messias, niet Elia en niet ‘de profeet’. De Joden verwachtten de Messias (= Christus). Ze verwachtten bovendien dat Elia, de grote profeet die ooit met een vurige wagen ten hemel voer, lijfelijk zou terugkeren. En ze verwachtten ‘de profeet’, door Mozes voorzgd. ‘De Heer zal een profeet laten opstaan als ik, naar wie u moet luisteren’. (Deuteronomium 18,15) Een Messias-profeet, een nieuwe Mozes dus. Drie keer stelt Johannes zijn ondervragers teleur. Hij is ‘het’ niet. Wat is hij dan wel? ‘Ik ben een stem van iemand die roept in de woestijn’. (Jesaja 40 – zie vorige week) Hij zet zichzelf niet in de schijnwerpers. Zo is hij een inspirerend voorbeeld van nederigheid.

Gebed: Heer, moge mijn leven naar U verwijzen.

Vraag: Richt ik graag de schijnwerpers op mezelf?