

Hieronder vindt u op pagina 1 en 2 de lezingen van de zondag, op pagina 3 – de uitleg van en bezinning op de lezingen zoals we dit kennen vanuit ‘Rondje lezingen’.

DRIËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

176 EERSTE LEZING Ez., 33, 7-9

Als gij de boosdoener niet waarschuwt, kom Ik zijn bloed van u opeisen.

Uit de Profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer:

- 7 „Gij, mensenkind,
als wachter heb Ik u aangesteld
over het volk van Israël.
„Hoor gij een woord uit mijn mond,
waarschuw hen dan namens Mij !
- 8 „Als Ik tot de boosdoener zeg:
„Jij, boosdoener, jij moet stervén !
en als gij dan uw mond niet opendoet
en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag,
dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld,
maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen.
- 9 „Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag,
hem gezegd dat hij zich moet bekeren,
en hij bekeert zich niet,
dan sterft hij om zijn eigen schuld,
maar gij hebt uw leven gered.”

TUSSENZANG Ps. 95 (94), 1-2, 6-7, 8-9

Luistert dan heden naar zijn stem
weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.

Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt, laat ons aanbeddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.

Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem:
weest niet halsstarrig als eens in Meriba.

Waar uw vadersen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.

177 TWEEDE LEZING *Rom., 13, 8-10*

Liefde vervult de gehele wet.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

- 8 Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt.
Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde.
Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld.
- 9 Want de geboden
gij zult niet echtbreken, niet doden,
niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord:
„Bemin uw naaste als uzelf“.
- 10 De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.

ALLELUIA *2 Kor., 5, 19*

Alleluia.

God was het die in Christus de wereld met zich verzoende
en Hij gaf ons de boodschap van de verzoening.

Alleluia.

178 EVANGELIE *Mt., 18, 15-20*

Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

- 15 „Wanneer uw broeder gezondigd heeft,
wijs hem dan onder vier ogen terecht.
„Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.
- 16 „Maar luistert hij niet,
haal er dan nog een of twee personen bij,
opdat alles beruste
op de verklaring van twee of drie getuigen.
- 17 „Als hij naar hen niet wil luisteren,
leg het dan voor aan de kerk.
„Wil hij ook naar de kerk niet luisteren,
beschouw hem dan als een heiden of tollenaar.
- 18 „Voorwaar, Ik zeg u
Wat gij zult binden op aarde
zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn.
- 19 „Eveneens zeg Ik u
Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen
- het moge zijn wat het wil -
zullen zij het verkrijgen
van mijn Vader die in de hemel is.
- 20 „Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden.“

Jaar A – Drieëntwintigste zondag door het jaar – 6 september 2020

“...wijs hem dan onder vier ogen terecht.” (Matteüs 18,15)

Inleiding

We hebben een flinke kluif aan onze eigen fouten. Moeten we ons ook bezig houden met andermans zonden? Toch wel, zegt de Bijbel. Je hebt een verantwoordelijkheid ten opzichte van je naaste. Probeer hem te weerhouden van het kwaad. Dat is een kwestie van liefde.

Eerste lezing: Ezechiël 33, 7-9

Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk. Wie ten onder gaat, gaat ten onder door eigen fouten, niet door andermans fouten. Toch krijgt de profeet Ezechiël een verantwoordelijkheid over zijn volksgenoten. Hij moet ze waarschuwen als ze zich schuldig maken. Hij mag niet ‘de andere kant op kijken’ en denken ‘dat gaat mij niets aan’. Zo krijgen we allemaal een verantwoordelijkheid om onze naaste op het rechte pad te houden. Profeten, bisschoppen, priesters, diakenen, ouders, burens, vrienden, kennissen, voorbijgangers: allemaal hebben we van tijd tot tijd de plicht om een ander te waarschuwen. En als hij of zij er niets mee doet? Dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. Jij hebt dan gedaan wat je kon doen.

Gebed: Heer, geef me de moed en de wijsheid om mijn naaste soms te waarschuwen.

Vraag: Welk risico loop je als je een ander waarschuwt voor verkeerd gedrag?

Tweede lezing: Romeinen 13, 8-10

De diepzinnige St. Paulus op zijn eenvoudigst vandaag. Alle wetten en regels zijn uiteindelijk de belichaming van dit ene: liefde. Ook terechtwijzen en waarschuwen dus. Een gewetensvraag die hierbij hoort is: drijft de liefde me, of zijn er andere motieven in het spel?

Gebed: Vader, stort uw liefde in onze harten.

Vraag: Wie in mijn omgeving is liefde van mij tekort gekomen?

Evangelie: Matteüs 18, 15-20

Dit hoofdstuk gaat over gemeenschap. En over wat gemeenschap onder druk zet. Hoe ga je daarmee om? Alles zijn beloop laten is uiteindelijk verwoestend. De schandalen binnen de Kerk laten dat op een aangrijpende manier zien. Elkaar niet aanspreken op verkeerd gedrag is de gemakkelijkste, maar niet de beste weg. Maar hoe dan? Er is veel wijsheid en tact nodig. En humor, en nederigheid. Jezus geeft een belangrijke aanwijzing. Ga niet met anderen kletsen, strooi geen klachten in het rond. Bespreek de kwestie eerst onder vier ogen. Zet een ander niet te kijk. Het doel is: ‘je broeder winnen’. Pas als dat niet lukt, moet je er een of twee personen bijhalen. Blijft die ander zich nog steeds verhard, dan pas stap je naar de bisschop. In het ergste geval plaatst iemand zichzelf door zijn gedrag buiten de gemeenschap, zoals een ‘heiden of tollenaar’. Deze beslissingen zijn zelfs in de hemel bindend, zegt Jezus. Tenslotte belooft Jezus zijn aanwezigheid in het midden van de gelovigen. Grote aantallen zijn niet nodig. Eensgezindheid wel. Hoe eensgezinder wij zijn, hoe liever de Vader ons hoort. Zijn we volmaakt eensgezind (maar wanneer is dat?), dan verkrijgen we wat we maar vragen. Zoals de eerste christenen, ‘eendrachtig bijeen in gebed’. Zij ontvingen de overvloed van de Pinkstergeest.

Gebed: Heer, help me om mijn ego dienstbaar te maken aan de gemeenschap.

Vraag: ... en die onverhoorde gebeden dan? Waar waren die goed voor?