

Jaar C – Eerste zondag van de Adventstijd – 28 november 2021

“*Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij.*” (Lucas 21,28)

Inleiding

Advent en avontuur zijn aan elkaar verwant. In het Engels hoor je dat nog beter: *advent – adventure*. De lezingen van deze zondag hebben wel iets avontuurlijks. Jezus komt! En de wereld gaat ten einde!

Eerste lezing: Jeremia 33,14-16

Als Jeremia deze woorden uitspreekt, loopt het koninkrijk Juda op zijn laatste benen. Nog even en Jeruzalem wordt verwoest. Israël wordt ingelijfd bij het wereldrijk Babel. Dat is het einde van het koningshuis van David, dat het ruim 400 jaar heeft uitgehouden. Maar midden in die ondergangsstemming klinken woorden van hoop en belofte. Juist nu de politieke kansen van “David” verkeken zijn, komt er uitzicht op iets nieuws, iets anders. Van Jozef en Maria weten we dat ze afstamden van David. Jezus werd geboren in de geboorteplaats van David: Bethlehem.

Gebed: Heer, uw gerechtigheid doet alle mensen recht.

Vraag: Bent u vatbaar voor doemdenken?

Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 3,12 – 4,2

St. Paulus combineert hier twee dingen die in onze gedachten vaak botsen. Enerzijds de liefde. Mogen we ‘toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen’. (12) Anderzijds de nadruk op gehoorzaamheid. We moeten ‘onberispelijk en heilig’ zijn, en de voorschriften ‘nog trouwer naleven dan we al doen’. (4,1) Wij spelen liefde en gehoorzaamheid vaak tegen elkaar uit. Of we benadrukken de regels en vergeten de liefde. Of we benadrukken de liefde en negeren de regels. Maar ze horen bij elkaar, als lichaam en ziel. De regels belichamen de liefde. En liefde zit ‘m ook in details. Als onze liefde zich niet aan regels wil houden, wordt ze arrogant en troebel. En als onze gehoorzaamheid zich niet laat inspireren door de liefde, wordt ze koud en krampachtig. Laat de adventstijd een oefentijd zijn van warmbloedige gehoorzaamheid aan de leer van de Kerk. Met het oog op de advent – komst – van de heilige God die liefde is.

Gebed: Heer, maak ons onberispelijk in de liefde.

Vraag: Leven volgens de voorschriften van de Kerk – ligt dat u?

Evangelie: Lucas 21,25-28 en 34-36

Radeloosheid. Angst. Mensen die het ‘besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen’ (26) Alles wat vast leek, begint te wankelen. Zelfs de ‘hemelse heerscharen raken in verwarring’. Mensen hebben zulk soort dingen in iedere eeuw meegemaakt. Maar één keer is de laatste keer. Dan komt het oordeel, ‘na de laatste kosmische beving van deze wereld, die voorbijgaat’. (CKK § 677) We moeten ons niet mee laten sleuren in een stemming van zorg en paniek. We moeten ons ook niet laten bedwelmen door de ‘bezorgdheid van het leven’. Wees nuchter. Bezie de tekenen van de tijd als tekenen van hoop. ‘Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.’ Wie heeft je beloofd dat onze bekende wereld voor altijd zou bestaan? Jeremia profeteerde hoop in het belegerde Jeruzalem. Wij leven in hoop, want onze wereld wordt belegerd door een veel betere ‘vijand’: Jezus Christus!

Gebed: Heer, laat mij in alles uw nadering bespeuren.

Vraag: Wat zorgt ervoor dat we afgestompt raken? (vs. 34)