

Heidelberg en Rome – Twee catechismussen – Een verrijkende ontmoeting

Dinsdag 9 juli – Wouter van Voorst

Van de hand van Wouter van Voorst de theoloog die vorig jaar in Coevorden is komen wonen met zijn gezin en die in de maanden januari-februari-maart 2019 wekelijks in de oude parochiezaal het Rondje lezingen van de zondag heeft geleid, is onlangs een boekje verschenen.

Heidelberg en Rome Een verrijkende ontmoeting aan de hand van twee catechismussen

In het boekje maakt hij aan de hand van een aantal geloofsonderwerpen een vergelijking tussen hetgeen de Catechismus van de Katholieke Kerk leert en hetgeen de protestantse Heidelbergse Catechismus onderwijst.

Het boekje is zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk geschreven. Dus niet alleen voor pastores of theologen.



Op dinsdagavond 9 juli a.s. wil Wouter van Voorst ons er meer over vertellen

Plaats van samenkomst: parochiezaal naast de Willibrorduskerk, Wilhelminasingel 2 te Coevorden
aanvang 20.00 uur

Van harte welkom.

Wie dat wil kan deze avond ook een boekje aanschaffen voor een zeer schappelijke prijs.