

Voor wie zich voorbereidt op een kerkelijk huwelijk



Als kleine misdienaar ben ik dikwijls 'getuige' geweest bij de viering van een kerkelijk huwelijk. Dienen bij een huwelijk was bij de misdienaars bijzonder in trek. Je mocht de klas uit want je had een taak in de kerk te vervullen. Ik herinner mij de bruidsparen: bruidegom in een mooi pak gestoken, bruid in een smetteloos witte bruidsjurk. De pastoor droeg een 'zondags'

kazuifel. Wij, de misdienaars, in rode toogjes met daar overheen hagelwitte, kraakheldere superplies. Eén van ons mocht de ringen aanreiken. Natuurlijk vervulden wij ook de gebruikelijke taken bij de viering van de heilige Mis. Na afloop kregen we meestal van het bruidspaar een kwartje, soms zelfs een gulden. In die tijd een kapitaal.

Een huwelijk in de kerk. Twee mensen die voor het altaar een verbond sluiten, elkaar liefde en trouw beloven in goede en kwade dagen, bij ziekte en gezondheid, in rijkdom en in armoede. Vervolgens de belofte om goede ouders te zijn voor kinderen die hen worden toevertrouwd en de belofte hen op te voeden in het licht van het Evangelie.

De huwelijksvieringen uit mijn misdienaartijd behoren niet tot het verleden. Nog altijd brandt er in iedere mens het vuur van de liefde, het verlangen naar de ander, om elkaar lief te hebben, om elkaar te beminnen, om elkaar tot zegen te zijn. In het eerste boek van de Bijbel lezen we: *'En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen, en God sprak tot hen: 'Weest vruchtbaar en wordt talrijk (Genesis, 1,27-28a).*

Aan de viering van het huwelijk in de Kerk gaat een voorbereiding vooraf. Samen met Sander Hof, permanent diaken in opleiding, worden een aantal avonden voorbereid voor aanstaande bruidsparen. In het verleden werd de voorbereiding op het huwelijk dikwijls verzorgd door toegeruste vrijwilligers. Sander en ik nemen het stokje van hen over. In de nabije toekomst nodigen wij aanstaande bruidsparen uit om met elkaar te spreken over het visioen van de liefde, het huwelijksverbond dat zij dit jaar, in geloof, hoop en liefde zullen gaan sluiten. Alvast proficiat met jullie voorgenomen huwelijk.

Frans Wielens, diaken