

## De dagen naar waarde schatten



Ik hoor mensen dikwijls zeggen: 'Het is alsof de dagen als zand tussen mijn vingers wegglijden.'

De nieuwjaarskaarten liggen nog binnen handbereik terwijl het voorjaar al in aantocht is. Het afgelopen Kerstfeest ligt nog vers in het geheugen maar ondertussen is de Veertigdagentijd halverwege, dient de Goede Week zich aan en is het Paasfeest op handen.

Regelmatig hoor ik in onze werkgroepen: 'We moeten nu snel voortmaken, we hebben niet veel tijd meer.' Bij tijd en wijle waan je jezelf in een voortdenderende trein, van station naar station. Wat ik om mij heen zie herken ik, juist in die eerste maanden van het nieuwe jaar, maar al te goed in mijzelf.

Ik stel vast dat de nieuwe parochie Immanuel een actieve parochie is, een geloofsgemeenschap waar velen met hart en ziel, vanuit doopsel en vormsel, zich inzetten voor Katholiek Leven in onze kerken en daarbuiten. 'In de vaart der volkeren' is het goed en gezond om af en toe ook pas op de plaats te maken opdat we niet aan elkaar voorbij hollen om vervolgens af te knappen en ten slotte af te haken, moe gestreden en teleurgesteld.

Heel binnenkort gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus en vieren wij Zijn verrijzenis uit de doden. Het mysterie van ons geloof geven we vorm en inhoud in de rituelen en gebruiken die wij sinds mensenheugenis kennen. Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen. Het zou bijzonder jammer zijn als deze dagen zomaar voorbij gaan, wegglijpen uit onze handen.

Ik wens ons allen toe dat we de heilige dagen naar waarde weten te schatten 'tot heil en genezing'.

Met hartelijke groet,

Frans Wielens diaken