

Advent en Kerstmis in een donkere tijd



Het valt op dat ver voor Sint Nicolaas overal al de kerstverlichting brandt. De lichtjes stralen in straten en op pleinen, in winkels en in huizen. Is dat toeval of kunnen wij mensen nog maar moeilijk verwachtingsvol, stapje voor stapje, toeleven naar die ‘winternacht’ naar ‘Immanuel – God-met-ons’, ‘Kind van Bethlehem liggend in de kribbe’? In de Advent gaat het anders, geleidelijk verwachtingsvol toelevend naar het

lied: *‘Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil ter wereld bracht.’*

In de week voor de eerste Advent kwam er een vervroegde ‘Persconferentie’, met onzekere, ongunstige vooruitzichten. Opnieuw heeft het ‘Coronavirus’ ons stevig in de greep. Nieuwe aangescherpte regels. Vrij en blij overal naartoe? Vergeet het maar. Uit voorzorg ben ik maar snel naar de kapper gegaan en heb mij dusdanig laten ‘knippen’ dat een vervolg op korte termijn niet nodig is.

Ondanks corona is de Adventskrans opgehangen. De krans gemaakt van groene sparrentakken, als teken van hoop in steeds donker wordende dagen. De takken en twijgen van de krans vertellen van onze buigzaamheid, onze meegaandheid, maar ook van de veerkracht om na alles wat ons overkomt verder te gaan. Bethlehem tegemoet.

Willen en kunnen wij het Kerstkind laten wonen in het huis van ons hart? Durven wij ons te laten ontwapenen door het ‘Kind van Jozef en Maria, Kind van ‘Godswege’’. zou dat kunnen? Juist nu, in de tijd waarin wij opgeroepen worden om de kalmte te bewaren vanuit een veerkrachtige oproep ooit door Ramses Shaffi gezongen: *‘Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder.’* Laten we dat vooral doen!

Maria en Jozef komen het Kind niet brengen. Net als de herders moeten wij op zoek gaan. De herders hebben het Kind gevonden. Ze hebben het herkend.

Kom, laten we op weg gaan, nu God zich laat vinden.

Ik wens ons toe dat wij niet vermorzeld raken onder de grote zorgen die velen onder ons zo ongenadig raken. Dat wij allen overeind blijven. Want ook nu is Hij nabij. ‘Immanuel – God-met-ons’, dichterbij dan de tranen in onze ogen.

GOEDE ADVENT, ZALIG KERSTFEEST, GEZEGEND NIEUWJAAR

Frans J M Wielens diaken