

Bedevaart naar Bolsward en Dokkum vrijdag 25 oktober 2019

Als Immanuelparochie gaan wij dit jaar voor het eerst pelgrimeren op de laatste vrijdag in de herfstvakantie, 25 oktober 2019.

Bolsward en Dokkum zijn als reisdoel gekozen, een bedevaart in het voetspoor van de zalige Titus Brandsma. We vieren in Bolsward de H. Mis in de H. Franciscuskerk die een paar jaar geleden tot basiliek is verheven.

Vervolgens bezoeken we het naast de kerk gelegen Titus Brandsma museum. In de loop van de middag vervolgen we onze reis en komen in Dokkum terecht.



In Dokkum werden in 754 na Christus de H. Bonifatius en zijn metgezellen vermoord. De H. Bonifatius is de patroon van de geloofsgemeenschap in Nieuw-Schoonebeek en tevens van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Titus Brandsma was een van de initiatiefnemers om te komen tot de huidige, prachtige bedevaartkapel in Dokkum. Ook niet-parochianen zijn van harte welkom om deel te nemen. We reizen per bus; nadere informatie volgt.

