



Bisdom
Groningen
Leeuwarden

BIDDEND WACHTEN op een NIEUWE BISSCHOP

enkele liturgische suggesties

Een WOORD VOORAF

Op 15 augustus jongstleden, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, heeft monseigneur Van den Hout afscheid genomen van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Vanuit het gehele bisdom waren diocesanen, priesters, diakens en pastoraal-werk(st)ers naar de kathedrale Sint Jozefkerk gekomen om afscheid te nemen van onze geliefde bisschop.

Anderhalf week later, op 24 augustus, nam hij de zetel van het bisdom Roermond in bezit. Vanaf dat moment was de bisschopszetel van de ‘Kerk van het Noorden’ vacant. De zetel in de kathedraal is leeg en een bisschopswaapen ontbreekt.

Op de maandag daaropvolgend zijn de leden van het Kathedraal Kapittel samen gekomen om een tijdelijke bestuurder van het bisdom te kiezen. De keuze van de kanunniken viel op de hoogerwaardede heer P.H.H. Wellen, tot zaterdag de vicaris-generaal van ons bisdom. In de komende periode zal het Kathedraal Kapittel werken aan de ‘terna’, een lijst van de kandidaten die zij geschikt acht voor de zetel van Groningen-Leeuwarden. Ook de Nederlandse bisschoppen zullen dit gaan doen. Uiteindelijk zal paus Franciscus een nieuwe bisschop aanwijzen.

Dat moment mogen we als gelovigen niet rustig afwachten. We worden in deze tijd van ‘sedesvacatie’ aangemoedigd om dat biddend te doen. In deze brochure worden daar enkele suggesties voor gegeven. De gebedssuggesties zijn bedoeld voor het private gebed (b.v. thuis, binnen het gezin, opening van vergadering) en in het gemeenschappelijke gebed van de kerk (Eucharistie, Woord- en Communieviering en gemeenschappelijk getijdengebed).

Hopend u met deze handreiking een dienst te bewijzen groet ik hartelijk en, biddend om een nieuwe bisschop, in gebed met u verbonden,

drs. V.A.H. Maagd

*bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie
plebaan van de kathedrale Sint Jozefkerk te Groningen*

GEBED voor een NIEUWE BISSCHOP

Heer Jezus Christus,
U hebt de apostelen en hun opvolgers
geroepen om herders van de Kerk te zijn.

Wij vertrouwen ons bisdom Groningen-Leeuwarden
nu aan U toe en vragen U om een nieuwe bisschop
in ons midden te zenden.

Geef ons een bisschop,
in wie het vuur van de Heilige Geest brandt
en de vreugde van het Evangelie voelbaar is.
Die ons sterkt in het geloof
met de liefde en het geduld van de éne Goede Herder.

Schenk ons een herder die de tekenen van onze tijd verstaat,
die samen met de gelovigen, de priesters, diakens en pastoraal werkers,
de tekenen van onze tijd duidt in het licht van het Evangelie.
Dat hij samen met hen luistert naar Gods stem,
en met hen samen werkt
aan de komst van Gods Rijk in deze wereld.

Open ons hart zodat we samen met onze nieuwe bisschop
de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd kunnen bieden
en verder kunnen gaan op de weg
die U met de 'Kerk van het Noorden' gaat.

U zélf bent de Weg, de Waarheid en het Leven.
Aan U zij lof en dank
samen met de Vader en de Heilige Geest,
nu en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

In de liturgie van de EUCHARISTIE en de WOORD- EN COMMUNIEVIERING

In de VOORBEDE

Tijdens de periode van de sedesvacatie worden alle parochies in ons bisdom opgeroepen om te bidden voor een goede opvolger van monseigneur Van den Hout. Totdat de nieuwe bisschop wordt benoemd is het goed dat in de voorbede een bede met de overeenkomstige intentie wordt opgenomen. Dit kan in alle vieringen maar vooral op de zon- en feestdagen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan in de volgende vormen:

Bidden wij voor een goede nieuwe bisschop
waarin het vuur van de heilige Geest brandt
en waarin de vreugde van het geloof waarneembaar is,
die de tekenen van de tijd verstaat
en deze samen met de gelovigen
van het bisdom Groningen-Leeuwarden,
de priesters, diakens en pastoraal-werkers
duidt in het licht van het evangelie.

Geef ons bisdom Groningen-Leeuwarden
een nieuwe herder die het geloof van de kudde,
die aan zijn zorgen zal worden toevertrouwd,
zal versterken en hen met wijsheid en energie zal leiden.

Wij bidden voor een bisschop
die ons bisdom zal leiden
naar het voorbeeld van de Goede Herder.

Wij bidden om een goede bisschop
die vol vreugde het geloof leeft en verkondigt.
Moge hij woorden, gebaren en daden vinden
die ons sterken in geloof, hoop en liefde.

Wij bidden om een goede bisschop
die naar de randen gaat, zoals paus Franciscus heeft gevraagd.
Die de mensen in onze steden en dorpen
in hun vreugde en hoop, in hun verdriet en angst terzijde staat.

Geef dat de nieuwe herder
een vriend van kinderen en jongeren is,
van de kleinen, zwakken en onzichtbaren.

Wij bidden om een goede bisschop
die gemeenschappelijk met ons
de weg van bekering en vernieuwing gaat.
Dat hij verzoening en vrede mag brengen
in een wereld die in onvrede leeft.

Voor ons bisdom dat uitziet
naar de komst van een nieuwe bisschop:
laat iedereen trouw blijven in het geloof,
groeien in eenheid
en biddend open staan voor Gods leiding.

Vervul allen die betrokken zijn
bij de keuze van de nieuwe bisschop
met uw Heilige Geest.

Bidden wij voor de diocesaan administrator Peter Wellen
en allen die geroepen zijn om leiding te geven aan Gods kerk,
dat ze het Evangelie van de Heer beleven en uitdragen
en dat ze veel mensen
waarachtige vrede en vreugde brengen
door hun ambt en inzet.

In het EUCHARISTISCH GEBED

*Gedurende de periode dat de zetel vacant is wordt in het eucharistisch gebed
alleen de paus bij name genoemd. Vervolgens wordt voor alle bisschoppen
gebeden. Voor de eerste drie eucharistisch gebeden geldt dan:*

Eucharistisch gebed I:

“... Dat vragen wij U in eenheid met de bisschop van Rome, paus
Franciscus, in eenheid met alle bisschoppen, verenigd ook met allen die,
oprecht en trouw, uw woord bewaren en het geloof belijden van uw
apostelen overal in deze wereld.”

Eucharistisch gebed II-c:

“Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus, alle bisschoppen, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.”

Eucharistisch gebed III-b:

“... Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze paus en met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk, dat Gij U hebt verworven.”

Suggesties voor MISFORMULIEREN

Op de weekdays, tijdens de periode van de sedesvacatie, kunnen de oraties van de missen voor bijzondere gelegenheden steeds opnieuw worden gebruikt. Dit voor zover de liturgische regels dit toelaten. De volgende misformulieren kunnen dan worden genomen:

- Voor de keuze van een paus of bisschop (Altaarmissaal pag. 1195)
- Voor de bedienaren van de Kerk (Altaarmissaal pag. 1203)
- Ter ere van de Heilige Geest (Altaarmissaal pag. 1274)

De lezingen van dergelijke missen zijn in principe afkomstig uit het doordeweekse lectionarium.



Schild dat momenteel op de cathedra (bisschopszetel) is bevestigd.
Door heraldicus Piet Bultsma vervaardigd.

In de LITURGIE VAN DE GETIJDEN

Een voorbede met de intentie om een goede nieuwe bisschop voor ons bisdom te vinden zou ook regelmatig opgenomen moeten worden in de voorbede tijdens het kerkelijk Avondgebed.

Het ROZENKRANSGEBED

In de devoties die plaatsvinden tijdens de vacature van de sedisvacatie mag de zorg van het bidden voor een goede nieuwe bisschop ruimschoots de ruimte krijgen. Daarbij kan de rozenkrans ook gebeden worden met de intentie van een goede nieuwe bisschop. De volgende 5 mysteries kunnen in de rozenkrans worden overwogen:

- Jezus, die ons het koninkrijk van God heeft aangekondigd.
- Jezus, die ons oproept om Hem te volgen.
- Jezus, die leeft en werkt in zijn kerk.
- Jezus, die arbeiders naar Gods wijngaard stuurt.
- Jezus, die zijn kerk leidt via de opvolgers van de apostelen.

