

## ZALIG NIEUW JAAR



Vlak voor Kerstmis kwamen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met onderzoekcijfers betreffende het aantal christenen in ons land. De uitslag was niet bepaald bemoedigend. Voor het eerst in de geschiedenis noemt meer dan de helft van de Nederlanders zich niet-religieus. Daar komt nog eens bij dat kerken in rap tempo leden kwijtraken. De katholieken spannen de kroon. Tijdens een studiedag voor de pastores van het bisdom Groningen – Leeuwarden werd aan de hand van grafieken en tabellen duidelijk gemaakt hoe weinig rooskleurig de Nederlandse Kerkprovincie er voor staat. Tijdens diezelfde studiedag getuigden medepastores dat onze parochies nog altijd vindplaatsen zijn van geloof, hoop en liefde. Weliswaar klein, kwetsbaar, maar ook vitaal. Geen reden om te wanhopen. Integendeel!

Tal van gelovigen van onze vijf geloofsgemeenschappen in de parochie Immanuel begaven zich tijdens de Kerstdagen op weg naar onze kerken om de geboorte van Christus te vieren. Onze kerken waren niet voor lege banken gesierd met stal, os en ezel, Jozef en Maria, het Kind in de kribbe, herders en drie Wijzen. Natuurlijk waren er lege plekken en hoefde niemand genoeg te nemen met een staanplaats op de drempel van de kerk. Van de kinderhulde, vroeg op Kerstavond, tot en met de eucharistieviering op Tweede Kerstdag gingen mensen, onder begeleiding van beierende klokken of zelfs het geluid van de midwinterhoorn, op weg naar de kerk. Het was 'Zalig' en.... met velen. Wat het CBS en het SCP ook mogen zeggen: Jezus is opnieuw geboren voor velen en dat zal voorlopig ook zo blijven. Christus, het kind in doeken gewikkeld, woont opnieuw bij velen in hart, hoofd en handen. Zo straalt er opnieuw licht in de duisternis. Ook in deze tijd van krimp en kleinere aantallen.

De geboorte van Jezus is niet enkel voor herders, drie wijzen of voor de tijd 'toen geluk heel gewoon was.' De geboorte daagt ook ons uit. Laat het Kerstverhaal een geschenk voor u en mij zijn. Wees blij, verheug je en open je hart voor Gods liefde. Cijfers en getallen hebben niet het laatste woord als het gaat om de Blijde Boodschap. Een Zalig Nieuwjaar. Van harte!

Frans J.M. Wielens diaken

NB: Namens pastoor Tjepkema veel dank voor de hartelijke en welgemeende wensen die wij van u mochten ontvangen. Dank ook allen die hebben bijgedragen om het Kerstfeest tot een Zalig Kerstfeest te maken in onze kerken van de parochie Immanuel.